

Inhoud

Reis Turkije.....	2
Vorbereiding	2
De heenreis	2
De bestemming.....	2
Het verblijf.....	3
Toppers	4
Eten	4
Het hotel	4
Zwembaden.....	4
De streek , dorp.....	4
Te bezoeken	5
Fotoboek.....	6
De terugreis.....	7
Nawoord	7



Reis Turkije

Voorbereiding

De heenreis

We vertrokken op 26 juli om 2 uur in de vroege morgen van bij ons thuis. In Brussel hadden we reeds een vlucht om 06.10 richting Izmir Turkije. Rond de middag kwamen we aan in ons hotel.

De bestemming



Vissersdorpje OZDERE

Het verblijf

In het prachtige 5-sterren Paloma Pasha Resort kunt je heerlijk ontspannen en genieten van een welverdiende vakantie. Het centrum van Ozdere ligt op circa 3.9 kilometer en is met de taxi of het openbaar vervoer goed te bereiken. Het hotel ligt op 24 kilometer van het vliegveld



Het hotel is goed toegankelijk voor mindervaliden. De roomservice maakt het mogelijk uw ontbijt, lunch of diner op uw eigen kamer te nuttigen.

De heerlijkste gerechten kunt je bestellen in het restaurant van Paloma Pasha Resort. De sportliefhebbers kunnen gebruikmaken van de fitnessruimte en tennisbaan. In de bar kunt je een lekker drankje nuttigen. Tijdens de koude dagen kunt je heerlijk zwemmen in het binnenbad. Het hotel biedt je de mogelijkheid tot het wassen en stomen van kleren. Tijdens de warme dagen kunt u afkoeling zoeken in het buitenzwembad.



Toppers

Eten

Het eten was zeer lekker we konden uit was er een thema voorzien bv. hotel zijn er 6 bars o.a. poolbar en roomservice niet vergeten!



vele gerechten kiezen elke avond Turks, vis, internationaal... in het piano bar en we mogen natuurlijk de

Het hotel

“Dit beach resort is een echt paradijs. 24 op 24 uur, ruime kamers, 3 à-la-mooi landschapswembad. In één woord:



Uitgebreide all-inclusive, carterestaurants en een kwaliteit”

Zwembaden

Overdekt zwembad, openlucht zwembad, en een zwembad met 3 glijbanen en veel animatie rond het water.



De streek, dorp

Aan de Egeïsche kust ligt nog een typisch Turks vissersdorpje Ozdere waar je gezellig kunt wandelen.

Het is een ideale streek om verschillende uitstapjes te maken naar de verschillende talrijke bezienswaardigheden.



Te bezoeken

- Efeze één van de meest indrukwekkende steden uit de oudheid ...

Je kunt er de Artemistempel bezoeken dit is een van de 7 antieke wereldwonderen. Even als de Curetenstraat , de Agora en de beroemde Celcusbibliotheek geven nog steeds de glans van deze prachtige periode weer .



- Het huisje van Maria

Boven op de berg Bulbul vlak bij Efeze staat een kapelletje. Maria zou de laatste jaren van haar leven in deze omgeving gewoond hebben. Het is nu een erkend bedevaartsoord .



- Pamukkale de beroemde kalkrotsen.

Ook het katoenenkasteel genoemd. Deze hete thermale bronnen hebben een geneeskrachtige werking.



- Aphrodisias

Deze stad is gewijd aan Aphrodite, de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. De opgravingen zijn zeer indrukwekkend en meer dan een bezoekje waard.



Fotoboek



Pamukkale



Efeze



Het huisje van Maria



Gosleme bakken



Aphrodisia



Ozdere

De terugreis

Op 6 augustus om 20.15 hadden we een terugvlucht naar Brussel waar we in de vroege uurtjes terug thuis aankwamen .



Het nawoord

- Het hotel was zeker een aanrader , het personeel was zeer vriendelijk en behulpzaam.
- Zeer lekker eten .
- Een ultra all inclusive wat sport en ontspanning betreft .
- Een zeer goede en rustige ligging van het hotel , met veel bezienswaardigheden in de nabije omgeving .

